

Geschiedenis



verleden tot.....heden

1977 In 1977 bouwde Architect Raoul Musschoot hier zijn huis waar hij tevens zijn architectenbureau vestigde. Hij woonde hier samen met zijn vrouw en vier kinderen.

1989 Annemer Vandewalle besloot in 1989 het te verbouwen tot Hotel en Restaurant "Ter Walle".

1991 Na twee jaar besloot dhr. Vandewalle door omstandigheden te verkopen en vervolgens werd het aangekocht door Frans de Rycke van het bekende restaurant "Lodewijk Van Male" in St-Kruis Brugge. Nadien werd het uitgebaat door verschillende geranten waaronder een Italiaans restaurant en een gastronomisch restaurant door Hans en Herbert d'Hondt. De naam "Ter Walle" werd in deze periode gewijzigd in "Hostellerie Ten Lande".



1997



Op 1 september 1997 werden Adriaan en Roos Moot-Vrolijk de nieuwe eigenaars. Samen met hun zoon Bonie zorgen zij ervoor dat de gasten er optimaal verzorgd worden. 11 jaar lang verzorgde Roos lekkere maaltijden in het restaurant tot in 2008 werd besloten om met het restaurant te stoppen. In 2013 besloten Adriaan en Roos zich terug te trekken uit het hotel en de leiding werd overgedragen aan Bonie en zijn vrouw Maya. In 2016 overleed Adriaan na een lang ziekbed.

2013 Vanaf 2013 ondergaat het hotel langzaam een metamorfose. De ontbijtruimte wordt verhuist naar de toenmalige lounge en de hotelkamers werden aangepakt en sfeervol ingericht door Maya. Ook werd er een gezellig terras gemaakt om in de zomer fietsers en wandelaars te verwelkomen. Voor de toekomst staan er nog genoeg plannen op het programma

